

Σταύρος Ν. Πλέσσας (1926-2010)

Ο Σταύρος Πλέσσας γεννήθηκε στο Κασιόμπαλι (Εξοχικόν) Φιλιατρών Μεσσηνίας. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1950, με το βαθμό «Αριστα». Κατά το διάστημα 1950-1953 εξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Από το Νοέμβριο του 1953 μέχρι τον Οκτώβριο του 1956 εργάστηκε ως εξωτερικός βοηθός στην Α' Χειρουργική Κλινική Αθηνών, διευθυνόμενη τότε από τον Καθηγητή Γ. Καραγιαννόπουλο και ακολούθως από τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα μέχρι το 1959, οπότε έλαβε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού.

Μετεκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο από το 1959 μέχρι το 1962, εργάστηκε σε μεγάλα νοσοκομεία (Central Middlesex) και παρακολούθησε τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Νοσοκομείων Hammersmith και St. Mark's με τους Καθηγητές C. Rob, J. Kenyon και W. Irvine. Ασχολήθηκε με τη Γενική, αλλά ιδιαίτερα με την Αγγειακή Χειρουργική, και εργάστηκε εκτός της Κλινικής και στο Πειραματικό Χειρουργείο.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1962 και μέχρι το 1968, υπηρέτησε ως Επιμελητής της Α' Χειρουργικής Κλινικής υπό τον Καθηγητή Ν. Χρηστέα και στη συνέχεια στη Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική υπό τον Καθηγητή Γρ. Σκαλκέα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, μέχρι το 1978. Υπήρξε ένας από τους εκπροσώπους της μεγάλης Χειρουργικής Σχολής του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Το 1964 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το 1974 εξελέγη Εντεταλμένος Υφηγητής. Από το 1977 μέχρι το 1993 διετέλεσε Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Παρέλαβε μία μικρή Κλινική σε ένα



Σκίτσο 1. Στ. Πλέσσας.
Φιλοτεχνημένο από τον Καθηγητή Μ. Σέσα.

μικρό και πλημμελώς εξοπλισμένο Νοσοκομείο και τη μετέτρεψε σε δραστήριο αγγειοχειρουργικό κέντρο. Το 80% των ασθενών της Κλινικής του ήταν αγγειοπαθείς. Το διδακτικό του έργο ήταν τεράστιο. Δίδαξε γενιές ολόκληρες τριτοετών, τεταρτοετών και τελειόφοιτων φοιτητών της Ιατρικής, ειδικευομένων της Γενικής και της Αγγειακής Χειρουργικής, αδελφών νοσοκόμων και νοσηλευτών.

Το 1990 γίνεται Επίκουρος Καθηγητής της Χειρουργικής. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αγγειοχειρουργική. Συνέβαλε τα μέγιστα στη καθιέρωση του νέου τότε αυτού κλάδου στην Ελλάδα και έδωσε την ειδικότητα σε πολλούς νέους αγγειοχειρουργούς. Ο ίδιος πρωτοστάτησε ως αγγειο-

χειρουργός. Παράλληλα με την επιστημονική του σταδιοδρομία, δημιούργησε μία θαυμάσια οικογένεια.

Ως χειρουργός, ο Πλέσσας ήταν ταχύς, σταθερός και αποτελεσματικός. Είχε το μεγάλο προσόν να γνωρίζει μέχρι που φθάνουν οι ικανότητες του. Αγαπούσε τον ασθενή και αφοσιωνόταν σ' αυτόν.

Ως άνθρωπος ήταν ήπιος, απλός, υπομονετικός, πρόσχαρος και καλός φίλος. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά του «καλού ανθρώπου» με τη μεγάλη καρδιά.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Καθηγητής Μ. Σέχας